

## Nieuwsbrief voor medewerkers van Halte 2717

2020 - 02

### Zorg

Er is zoveel gebeurd in de afgelopen Corona-periode, dat het goed is om jullie bij te praten over ons reilen en zeilen. En om ook weer naar de toekomst te kijken!

- **Corona**

Vanaf maart 2020 is Halte 2717 **wegens corona gesloten** geweest: geen inloop meer, geen activiteiten. Wel konden er soms **mooie alternatieven** geboden worden. We zijn trots op ons team dat zich bleef inzetten voor de kwetsbare en eenzame mensen om ons heen.

Wat deden we allemaal:

- In plaats van Paasactiviteiten voor de kinderen in de buurttuin konden de kinderen een knutselpakketje afhalen om thuis te knutselen.
- Er werd regelmatig telefonisch contact onderhouden met verschillende van onze bezoekers, maaltijdgasten, senioren en vrijwilligers die daar behoefte aan hadden.
- Ook konden wij overheerlijke prei-mosterdsoep uitdelen bij mensen die de deur niet uit durfden.
- Buurtgenoten die tuinhulp vroegen in deze bijzondere tijd... Na wat regelwerk van de buurtpastor konden onze 'klussers' toch aan de slag.
- Een aantal senioren in de wijk kregen een privé-(t)huisconcert. Dit was een prachtige initiatief van Piëzo om een vrijwilliger mini-optredens te laten verzorgen voor ouderen.
- Rondom Pinksteren hebben enkele enthousiaste Halte medewerkers bakjes aardbeien rondgebracht bij verschillende adressen in de wijk. Gewoon, als gebaar. Dit was mogelijk gemaakt door de ZWO-groep van de Ichthuskerk.



- Helaas is een van onze vaste bezoekers in deze periode onverwacht overleden. Vanuit Halte 2717 konden vier medewerkers bij de begrafenis aanwezig zijn. Op verzoek van de familie leidde onze buurtpastor de plechtigheid. We mogen erop vertrouwen dat hij nu thuis is bij zijn Schepper. We missen hem nog steeds op onze inloopochtenden.

- Vanaf **juni kon de inloop gelukkig weer open** van 10-12 uur op dinsdag, woensdag en donderdag. Enkele activiteiten zijn toen voorzichtig weer van start gegaan. Bij de buurtmaaltijden konden minder gasten toegelaten worden, maar dié er waren hebben weer genoten van het samen eten en elkaar ontmoeten. Het zomerfestival voor de buurtkinderen en Middin cliënten kon doorgaan. Jammer genoeg was er minder animo voor dan eerdere jaren.

Voor de vrijwilligers was er een gezellige ontmoetingsavond om de onderlinge band weer aan te halen en bij te praten. En een maand later kon de eerder vervallen toerusting voor de vrijwilligers ook weer doorgaan.

- Begin november kwam de **2<sup>e</sup> coronagolf** en mocht er ook in Ons Honk geen eten of drinken meer verstrekt worden. Daarom werd de inloop weer gesloten en de andere activiteiten stilgelegd. De pompoenenverkoop buiten in het winkelcentrum ging wel door, maar niet de herdenking op Allerzielen. Dankzij onze ervaringen uit de eerste coronagolf konden wij snel acties in gang zetten om gestructureerd contact te onderhouden met onze vaste bezoekers, senioren en kwetsbare of eenzame wijkbewoners, waarbij we eerst gevraagd hebben of men dit wel wilde. Dit gebeurt ook nu

nog telefonisch door enkele vrijwilligers. We haalden de soeppan weer tevoorschijn om mensen een hart onder de riem te steken. Dit werd erg op prijs gesteld. Ook de muziek optredens thuis werden weer in aangepaste vorm aangeboden.

Deze week zijn de Coronamaatregelen iets versoepeld en kon de inloop weer open. We houden ons aan de Corona voorschriften, al valt dat soms niet mee! Het is goed om elkaar er toch steeds weer aan te herinneren:

Thuis blijven bij klachten, schone handen, 1,5 meter afstand houden, zoveel mogelijk ramen en deuren open, binnen mondkapjes dragen bij het rondlopen.



- We bedenken alweer **voorzichtig activiteiten voor de decembermaand**. We gaan door met onze aandacht en verrassingspakketjes voor buurtbewoners die de deur niet uit durven of kunnen. We hopen dat de coronacijfers blijven dalen en we de senioren op 3 december weer kunnen verwelkomen bij ons sinterklaasfeest. En dat we 15 december kerststukjes kunnen maken en uitdelen! Wanneer je nog namen van buurtbewoners wilt doorgeven voor wie een kerststukje erg welkom is, dan kun je dit doorgeven aan Binie. Ook bereiden we onze jaarlijkse buurtmaaltijd voor in aangepaste vorm. Weliswaar voor een beperkt aantal vaste gasten, maar toch! Aanmelding voor deze activiteit is verplicht.

## Zin

- **Schrijf café**

Tijdens de eerste Corona-golf ging het gebeurde dit in de Buurttuin. Vanaf september ging het schrijfcafé op reis naar buurttuin Zoete Aarde, lekker schrijven onder de appelbomen in de frisse buitenlucht! Op dit moment gebeurt dit digitaal via Zoom.

Een van de deelnemers, Ellen Ouwerkerk, wil haar schrijfervaringen graag met ons delen:

“De eerste woensdag van de maand. Ik kijk er altijd naar uit.

In een kleine groep is er ruimte voor ontmoetingen met anderen en jezelf. Intuïtief schrijven zorgt voor verrassingen. Het delen van het geschrevene brengt herinneringen boven. Soms met een lach en soms met een traan.

Je verbindt je met de anderen zonder je daarvan bewust te zijn het gebeurt gewoon. Het is een wandeling door het leven.

We schrijven vanuit een thema. Soms in verhaalvorm soms een gedicht en iedere keer is het anders.

Het is een waar genoeg er bij te zijn onder de enthousiaste en bezielende leiding van Jannie.”

- In de **Vredesweek** in september werd er dagelijks een mooi gedicht voorgelezen en besproken. Ook konden er weer Vredesduiven gemaakt worden.

- **Geloven in gesprek.**

Op 30 september was er een eerste avond in een nieuwe serie gesprekken tussen mensen uit verschillende religies. Thema was: geloof en humor. Niet zo'n makkelijke combinatie soms. Maar Shamier Madhar vanuit de Moslimgemeenschap en Rein Algera vanuit christelijk perspectief hielden hier een korte inleiding over en noemden ook concrete voorbeelden uit de Koran en de Bijbel. Daarna was er een boeiend gesprek, waarin ook regelmatig ook hartelijk gelachen werd!



Helaas konden de daaropvolgende avonden over 'Hemel en hel in de Koran en in de Bijbel' en 'De rol van zang en muziek in de Islam en in het Christendom' vanwege corona niet doorgaan. We hopen – zodra het kan in het nieuwe jaar – weer met de inspirerende gesprekken verder te gaan.

- **Druppels om te delen**

Halte 2717 organiseert al een aantal seizoenen samen met Stichting Piëzo gesprekken over zaken waar je graag eens over door zou willen praten met anderen. Vandaar de titel: 'Druppels om te delen'. Gewone dingen van alledag die je dwars zitten of die je juist blij maken. Of ook onderwerpen waar je niet zo makkelijk over praat. Bij voorbeeld met wat je leven voor jou zinvol maakt.



Of een zinvolle levensinvulling waar je juist naar op zoek bent.

Met een groepje mensen - dat wat leeftijd, cultuur of overtuiging betreft heel divers was – hebben we heel goede gesprekken gehad. Door de corona was

mochten er maximaal 7 mensen in de ruimte, maar daar was wat er gezegd werd

niet minder boeiend om! In september en oktober zijn er vier gesprekken geweest, steeds op de maandagmiddag zo van één uur tot half drie.

We hopen ze in het nieuwe seizoen – als dat kan – voort te zetten.

Heleen de Lange en Rein Algera coördineren de gesprekken. Mocht u/mocht je belangstelling hebben om mee te doen, neem dan even met één van hen contact op.

## **En verder nog**

- **Halte kan weer vooruit!**

In februari 2021 bestaat Halte 2717 6 jaar. Halte 2717 is ontstaan uit een diaconale samenwerking van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord (PWZN) en de Heilige Nicolaasparochie (HNPZ) in Buytenwegh. In die 6 jaar was Halte 2717 een pioniersplek van de PKN, wat betekende dat we werden gefinancierd door de Protestantse Gemeente Zoetermeer, de landelijke PKN en daaraan gelieerde fondsen.

Na 6 jaar komt er een eind aan deze financiering. We moesten dus op zoek naar andere middelen van bestaan. Dat is minder eenvoudig dan het klinkt, zo hebben we de afgelopen twee jaar ervaren. Ook op dit moment zijn we nog steeds hard op zoek naar een of twee vrijwilligers die ons willen helpen bij het speuren naar financieringsmogelijkheden en het schrijven van brieven om projecten gefinancierd te krijgen.

In het afgelopen jaar hebben we intensieve gesprekken gevoerd met beide kerkelijke 'ouders'. Daarnaast konden we ons aansluiten bij een steun- en professionaliseringsprogramma van het Kansfonds. We zijn heel blij hier te kunnen melden dat de financiering van Halte 2717 voor 2021 en 2022 is veilig gesteld.

Maar zo'n subsidie legt ook verplichtingen op. Met name de verplichting om de organisatie te versterken en om te bouwen tot een nog waardevoller dienstverlener en partner van kwetsbare mensen in de wijk Buytenwegh. Het wat en hoe daar wordt op dit moment hard op gepuzzeld. Heeft of hoort u ideeën waarvan u denkt, daar kan de Halte 2717 misschien een handje helpen, laat het ons weten. Wie weet kan het in het plaatje worden ingepast.

- Op 16 oktober maakte **onze nieuwe burgemeester Michel Bezuijen** een kennismakingsronde door Buytenwegh. Ons Honk werd als eerste bezocht. Daar kreeg hij informatie over de buurtpunten, de Hoveniers en Halte 2717, over onze activiteiten en onze zorgen. Het was weliswaar een bliksembezoek, maar toch kregen we zijn volle aandacht.



- **Nieuwe burens.**

Aan de Carry van Bruggenhove 25 hebben we nieuwe burens gekregen.

**Middin Dagbesteding** heeft het pand per 1 november ontruimd, het heeft een opknopbeurt gekregen en sinds eind november is het Wilmahuis er ingetrokken. Dat betekent dat we de Focusruimte, onze stilteplek die we hadden bij Middin, zijn kwijt geraakt. Jammer, want het was een mooie ruimte, waar we ook konden vergaderen als de Halte zelf gesloten was. We zoeken nog naar oplossingen om weer de beschikking te krijgen over zo'n mooie plek.

**Het Wilmahuis** gebruikt de ruimte om 'thuiszitters' een dagprogramma te bieden. Thuiszitters zijn kinderen die, om welke reden dan ook, niet op school terecht kunnen. De groep die naast ons wordt opgevangen bestaat uit jonge pubers, zeg 10 tot 14 jaar. De eerste kennismaking met de staf van het Wilmahuis was plezierig.