

Nieuwsbrief van Halte 2717

2021 – 02

Zorg

- **Buurtmaaltijden**

De buurtmaaltijd is sinds maart steeds 1x per maand gehouden. We hebben geen uitnodiging meer in het Streekblad gepubliceerd, maar steeds vaste gasten persoonlijk uitgenodigd. We belden de mensen waarvan we dachten dat zij er het meest behoefte aan hadden. Ze vonden het fijn om te komen. Desondanks waren er toch helaas mensen die het weer vergaten. We hebben steeds de afstand van anderhalve meter goed kunnen volhouden. Tijdens de maaltijd bleven de deelnemers steeds zitten en werd het eten rond gebracht.



Vanaf september organiseren we weer 2x per maand de buurtmaaltijd, op de tweede en laatste dinsdag van de maand. Weer een beetje naar de gewone gang van zaken, hopen we. Dus weet jij wijkbewoners die graag mee willen eten? Geef dit door aan Trudy (trudyroodenburg@gmail.com). Kom ook gerust zelf eens eten!

- **Senioren actief**

Ondanks alle corona beperkingen konden ook de senioren middagen weer doorgang vinden met een paar interessante en gezellige bijeenkomsten.

In mei kwam een wijkbewoonster vertellen over haar geboorteplaats Nice, over de geschiedenis en de mooie dingen die daar te zien zijn. Maar ook over hoe ze Nederland ervaart waar ze nu al vele jaren woont. En we kregen heerlijke Franse lekkernijen voorgeschoteld!

In juni werden de senioren door de vocalgroep Encore getraakteerd op een leuke medley van



Nederlands- en Engeltalige nummers, met bekende hits vanaf de jaren'60. In juli was er gezellige actieve middag met een sjoelcompetitie en bordspelletjes en augustus bracht stoelgymnastiek! Geen gehups of gesprong, maar lekker actief bewegen terwijl je zit. De jaarlijkse BBQ was in september aan de beurt. Altijd een succesnummer, met sappige worstjes en lekkere salades.

Op 7 oktober komt Peter van Wely ons aan de hand van zijn dia's vertellen over de paddenstoelen die we in de nazomer en herfst kunnen bewonderen. Ook hier zijn nieuwe leden welkom!

- **Bezoek- en contactteam**

Ook nu gaat het bezoeken door van kwetsbare wijkbewoners die een regelmatig contact op prijs stellen. Het gaat om een praatje van mens tot mens, een extra hart onder de riem. We merken dan dat er vraag is naar kleine karweitjes: een boodschap doen, post voorlezen, tuin aanvegen e.d. In voorkomende gevallen kan iemand worden aangemoedigd naar een arts of hulpverlener te gaan of kan de Halte aanbieden door een signaal af te geven aan de juiste hulpverleningsinstantie. Dankzij het bezoekwerk hoorden we ook dat enkele vaste deelnemers van de buurtmaaltijden en van Senioren Actief deze zomer zijn overleden. We hebben hen bij de genoemde activiteiten herdacht. Ons meeleven gaat uit naar hun families, maar ook denken wij aan onze medewerkers voor wie dit overlijden soms erg verdrietig en niet gemakkelijk is.

Zin

- **Vredesweek (18 t/m 26 sept.)**

Bij Halte 2717 hebben we aandacht geschonken aan de Vredesweek. Tijdens de inloop werd er elke dag een gedicht over vrede voorgelezen en besproken. Ook was er weer een workshop Vredesduiven maken en kon u meedoen aan het Vredes alfabet.

Lees verderop in deze Nieuwsbrief het gedicht van Heini de Bruin over de Vredesduif.

- **Workshops voor 55+**

Op de woensdagen worden door Indigo Preventie in samenwerking met Halte 2717 en inZet op 29 september, 27 oktober en 24 november workshops verzorgd. De bijeenkomsten zijn steeds van 10-12 uur bij Halte 2717. De gespreksthema's zijn Omgaan met verlies, Hoe kom je tot meer zin in je leven en Gelukkig oud(er) worden. Aanmelden kan bij Johan Roest, buurtpastor@halte2717.nl, 06-82637362.

- **'Geloven in gesprek' – interreligieuze gesprekken die je verrassend verrijken**



Onder deze naam zijn er al een aantal jaren boeiende gesprekken tussen moslims, christenen (protestant, katholiek en orthodox), hindoes, joden en mensen met een andere religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

'Geloven in gesprek' krijgt dit najaar een vervolg.

Data en thema's worden nog bekend gemaakt. Voor nadere informatie: buurtpastor Johan Roest: buurtpastor@halte2717.nl

- **Druppels om te delen' - gesprekken over vreugde en pijn van het leven**

Ook de Druppelgesprekken in samenwerking met Stichting Piëzo krijgen dit najaar een vervolg!

Het leven kan heel mooi zijn. Mensen die je fantastisch vindt. Iets waar je enorm van kunt genieten of naar kunt verlangen. Soms ook gebeuren er vervelende of vreselijke dingen. Je baan of je idealen kwijtraken. Mensen verliezen.

Toch kan je leven ook dan de moeite waard zijn. Maar vaak heb je een ander nodig om dat te zien. En er iets over te zeggen. Daarom praten we er met elkaar over.

We noemen die gesprekken 'Druppels om te delen'. We delen de zoete druppels als dauw op een bloem. We delen de zoute druppels als tranen om af te wissen. Dat kan opluchten, dat brengt troost, dat geeft vaak nieuwe kracht.

Voorlopige data dit najaar zijn: maandag 25 oktober, maandag 1 november, maandag 8 november, maandag 15 november, maandag 22 november, maandag 29 november.

De inloop is 's middags vanaf 13 uur, het gesprek van half twee tot half drie.

Deze groep is volgeboekt. Nadere informatie: Marijke Bal,

wimmarijkebal@hotmail.com of Milou van Loenen milou@stichtingpiezo.nl



En verder nog

- **Het dienstenaanbod van de Halte onder de loep**

Halte 2717 is een kleine organisatie met beperkte middelen. Hoe halen we daar zoveel mogelijk uit. Een spannende vraag voor bestuur en medewerkers. Rob legt graag uit hoe we daar mee bezig zijn. Het is goed om in de drukte van alledag af en toe stil te staan bij de vraag: ben ik nog bezig met de goede dingen. Waarschijnlijk zal dat leiden tot enkele veranderingen in het nieuwe seizoen.

We willen jullie graag meenemen in dit denkproces. Heb je daarover vragen of opmerkingen, gooi ze vooral voor ons in de mail (buurtpastor@halte2717.nl).

Stap 1: Missie

Waarom is Halte 2717 op aarde.

De oorspronkelijke opdracht aan Halte 2717 hebben we als volgt vertaald in een missie:

Halte 2717 zorgt er op liefdevolle en trouwe wijze voor dat buurtbewoners zich gehoord voelen en ervaren dat zij er allen toe doen.
Halte 2717 maakt daarmee Gods woord concreet in aandacht en betrokkenheid, zorg en zin die mensen verbindt.

Stap 2: Doelen

Welke doelen zijn met Halte 2717 te verwezenlijken en passen bij onze organisatie:

Doelen zorg:
1. Praktische hulp aan kwetsbare mensen
2. Versterken zelfbeeld kwetsbare mensen, vergroten regie over hun eigen leven
3. Bestrijden eenzaamheid
4. Bevorderen sociale cohesie en het met elkaar verbinden van mensen
Doelen zin:
5. Vrede met je leven, goed in je vel
6. Bevorderen begrip en respect voor uiteenlopende levensbeschouwingen

Stap 3: Activiteiten en doelen

Hoe goed ondersteunen onze huidige activiteiten de gekozen doelen. En ook hoeveel inspanning kosten ze:

Activiteit	Doelen	Draagt bij aan doelen	Inzet, Minsuren
Zorg:			
1. Bezoek aan huis	1, 3, 5	+++	Hoog
2. Senioren Actief	3	++	Medium
3. Buurtmaaltijden	3, 4	+++	Medium
4. Afhandelen praktische hulpvragen	1, 2	+++	Hoog
5. Inloop	2, 3, 4	++?	Zeer hoog
6. (Mede) organiseren van wijkactiviteiten	4	+?	Hoog
Zin:			
7. Schrijfcafé	2, 5	++	Beperkt

8. Individueel pastoraat	5	+++	Medium
9. Gesprek over ontregelende ervaringen	2, 5	+++	Medium
10. Interreligieus gesprek	4, 6	+?	Medium

NB: één activiteit kan meerdere doelen ondersteunen.

Stap 4... Vervolg, stof tot nadenken

Wat weten we nu? Van elk van de huidige activiteiten zie je hoe hij bijdraagt aan ons doel, of die bijdrage groot of minder groot is en hoeveel inspanning hij kost.

Activiteiten die veel kosten en niet zoveel opbrengen kunnen we misschien beter afbouwen.

Omgekeerd, activiteiten die flink opbrengen en niet al te veel inspanning kosten zijn misschien nog uit te breiden. Wellicht zijn er ook activiteiten slimmer te organiseren.

Halte 2717 is een kleine organisatie die moet woekeren met de middelen. Hoe kunnen we die het beste inzetten. Daarover gaat deze puzzel.

U krijgt zeker te horen welke oplossingen er uit de bus komen. En... meedenken staat vrij.

- **Activiteitenprogramma bij Halte 2717 in oktober en november 2021**

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur

Woensdagochtend: Pastoraal spreekuur

Donderdag: Soep van de dag (op=op!) 11:30 uur

28 september	20 uur	Buurtmaaltijd - op uitnodiging
29 sept.	10-12 uur	Workshop: Verder na verlies
30 september	10 uur	Schrijfcafé Buytenwegh
7 oktober	14 uur	Senioren Actief
12 oktober	20:00	Buurtmaaltijd
26 oktober	20:00	Buurtmaaltijd
25 oktober	13:30-14:30	Druppelgesprek (bij Piëzo)
26 oktober	10-12 uur	Workshop: Hoe kom je tot meer zin in je leven
1 nov	13:30-14:30	Druppelgesprek (bij Piezo)
4 nov.	14:00	Senioren Actief
8 nov.	13:30-14:30	Druppelgesprek (bij Piezo)
9 nov.	18:00	Buurtmaaltijd
15 nov.	13:30-14:30	Druppelgesprek (bij Piezo)
22 nov.	13:30-14:30	Druppelgesprek (bij Piezo)
24 nov.	10-12	Workshop: Meer geluk
30 nov.	18:00	Buurtmaaltijd



Vredesapostel

De duif! Symbool van vrede.
Wie kijkt daar niet naar uit?
Helaas, wij zien en horen
alleen maar krijgsgeluid.

Het is een vreemde wereld;
hoe beter het ons vergaat,
hoe meer men dan in massa's
aan het protesteren gaat.

De armen in de wereld
hebben het minder best.
Hun sterk vermagerd lichaam
lijkt op een stil protest.

Wij hunkeren naar vrede;
maar zijn niet als de duif.
Dan zouden wij wel delen
uit de gevulde ruif.

Zolang de mens blijft steken
bij eigen wel en wee,
Kunnen wij eindeloos wachten
op de echte wereldvree!

Uit: Heini de Bruin-Schaafsma, Vier seizoenen met God