

Geloven in gesprek

voorjaarsprogramma 2022



Dinsdag 29 maart – 20.00 uur

*Gezondheid en ziekte, ingrijpen of overlaten aan God?
Wat valt hier vanuit Koran, Tenach en Bijbel over te zeggen?*

In alle levensbeschouwingen en religies zijn discussies geweest over wel of niet vaccineren. Wat zeggen de bronnen over Gods rol bij ziekte en gezondheid? In hoeverre houden wij bij het maken van keuzes rekening met gevoelens en overtuigingen van anderen? Kunnen moskeeën, synagogen en kerken daar een rol in spelen en moeten ze dat ook doen?

Dinsdagavond 26 april – 20.00 uur

Wat is de zin van vasten en beperking voor de gelovige, voor de geloofsgemeenschap en voor de wereld?

Christenen hebben de 40-dagentijd achter de rug, Moslims zijn aan het eind van de Ramadan (2 – 30 april). Wat is de betekenis daarvan voor het individu en voor de samenleving? Kunnen en moeten religieuze tradities zo een bijdrage leveren aan een soberder levensstijl en daarmee aan zorg voor milieu en wereld?

Dinsdagavond 31 mei – 20.00 uur

*Eenzaamheid en saamhorigheid.
Een gegeven of een opdracht vanuit geloof en levensbeschouwing?*

We hebben in onze geïndividualiseerde cultuur in toenemende mate te maken met vereenzaming van mensen. Wat valt er vanuit onze bronnen over te zeggen? Hoe kunnen religieuze tradities een bijdrage leveren aan vermindering van eenzaamheid, met name in Zoetermeer?

Interreligieuze gesprekken in Buytenwegh
Carry van Bruggenhove 27, 2717 Zoetermeer

met inleidingen vanuit verschillende geloofstradities
(oa. Islam, Jodendom, Christendom)
en daarna gesprek naar aanleiding van stellingen



Welkom: laatste dinsdag van maart, april, mei: 20.00 uur.